



# Nieuws brief

## Para Medische Praktijk Prevente

6-12-24

Zullen we de jaren niet meer tellen  
Enkel nog de jaargetijden  
Nu de tijd voorbij vliegt  
Zonder haar vleugels te spreiden

Zullen we elkaar elke dag  
Het beste wensen  
Het mooiste in elkaar zien  
Als een mens tussen de mensen

Zullen we elkaar de hand reiken  
Er Zijn voor elkaar zonder te moeten vragen  
En als het nodig is,  
Samen de lasten dragen

Zullen we onszelf meer  
Rust en ruimte geven  
Iets meer nonchalance,  
Ontspanning in ons leven

Zullen we onze voornemens nakomen  
En vaker het lichaam eren  
En onszelf bij;  
Prevente laten masseren

Iedereen een fijne wintertijd,  
Kerst, Oud en Nieuw

Zorg voor elkaar en laat voor je zorgen als dat nodig is

Team Prevente Oisterwijk